

### **BiB-BoX vierkant**

spek voor Sien  
sint wil een lief

Een buur voor vos  
Beer wil een lief

De vlieger van Saar

### **BiB-BoX driehoek**

Juf Lief is een dief

Stoere Gitta

Miel wil een pakje

### **BiB-BoX rechthoek**

Geen toegang voor meisjes

Hektor is verliefd

De prinses die niet gered wilde worden

### **BiB-BoX ruit**

Het lijstje van Sjors

EZELS!

De doos van Anna

### **Inhoud**

Sien is rijk, net als pap en mam. Ze moet altijd lief zijn en ze mag nooit vuil zijn. Dat vindt ze niet leuk.

Sint wordt verliefd. Maar kan dat wel voor Sinterklaas?

Vos woont in het bos. Het is er mooi en kalm. Vos houdt van de rust. Maar dan komt er plots een buur. Tijger komt uit een ver land. Hij is heel druk en luid. Komt het wel goed tussen Vos en Tijger?

Beer is het beu. Iedereen heeft een lief. Behalve hij. Dus gaat hij op zoek. Naar een lief!

Saar Lief is een dromer. Birk vindt haar maar raar. Op school trekt hij vaak aan haar staartjes. Maar op een dag is Birk de enige die haar kan helpen bij een probleem. Wil Birk dat wel?

Papa leest in de krant: 'Twee inbraken in twee dagen tijd!'. En ik denk aan wat ik gisteren zag. Mijn eigen juf Lief.

Hangend aan een dakgoot! Kan dat toeval zijn?

Het onweert. Simon en Lukas bibberen. Gitta wipt in het rond. Wat is Gitta stoer! Zij is echt voor niets of niemand bang. Of toch?

Miel woont in een oud kasteel. Hij is een geest en ziet eruit als een gewone jongen. Als hij zeven jaar wordt, mag hij zelf een pakje kiezen...

Matias, Adil en Wout zijn buurjongens. Op een terrein in hun straat hebben ze een clubhuis. En voor dat clubhuis hangt een bord...

Hektor, de grote hond, is verliefd. Op een piepklein schoothondje. Maar het kleine hondje ziet hem niet eens staan!

Hektor neemt een besluit: hij wordt een echte schoothond, dan maakt hij vast een kans...

Een ontzettend mooie sprookjesprinses wordt door haar moeder in een toren opgesloten. En nu is het wachten op de prins die haar zal redden en met haar zal trouwen. Maar de prinses wil helemaal niet gered worden. En trouwen? Daar

heeft ze eerlijk gezegd ook niet zoveel zin in...

Sjors is bijna 90. Bijna. Dus hij heeft nog even om zes knotsgekke wensen te vervullen voor het zover is. En ik moest daarvoor zorgen. Het werd de meest fantastische knotsgekke zomer ooit.

Clio is pas verhuisd. Op haar nieuwe school wordt ze gepest. Ze noemen haar een domme ezelin. Daarom gaat Clio graag langs het ezeltje in de wei, vlakbij hun huis. En dan ziet ze hoe iemand er plotseling de kant induikt...

Anna, de beste vriendin van Saar, is gestorven. Omdat Saar Anna nooit wil vergeten, verzamelt ze herinneringen. Alles komt terecht in een prachtig versierde doos. Maar een paar belangrijke dingen ontbreken nog...

Stella is een ster

Tuur hoort niet zo goed. Hij zingt raar en op de speelplaats kan hij niet altijd volgen wat er gebeurt. Tuur gaat niet graag naar school. Het liefst leest hij boeken over de ruimte. Dan belandt Stella in zijn klas.

Ik heb er twee

Ik woon in een huis, net als de meeste van mijn klasgenoten. Met vogels in de bomen. En bloemen in de tuin. De meeste klasgenoten hebben een mama en een papa. Of een mama en een stiefpapa, een echte papa en een stiefmama. Of een mama en een plusmama. Of een mama zonder papa. Of een papa met veel mama's. Of nog wat anders. Er zijn er weinig zoals ik. Maar ze zijn er wel.

### **BiB-BoX ster**

Beroemd

Emilia wil beroemd zijn. Haar zus is een balletwonder en haar broer een voetbalster. Ze is vastbesloten: ze wordt beroemd. En dan gebeurt er iets onverwachts...

De reis van Oskar

Oskar weet niet wie zijn papa is, alleen dat hij ook Oskar heet. Maar dan moet mama onverwacht op reis. Oskar luistert een gesprek af en ziet zijn kans schoon. Oskar is vastbesloten om zijn vader te ontmoeten.

Mijn oom is een dief

Floor gaat logeren bij haar oom. Maar die houdt er een merkwaardige hobby op na. Hij neemt Floor mee. En dan loopt het helemaal mis...

De tranen van Einstein

Soms mist Sterre haar moeder, maar verder is het fijn, zij en papa, samen op de hei. Op school heeft ze niets te zoeken. Daar is ze die rare, het buitenbeentje. Op een avond brengt haar vader logés mee naar huis: Amaryllis en haar zoon Rune. Die is pas gek!